



*Gebed
Verbindt*

WILLIBRORDZONDAG

⑥ NOVEMBER 2005

GEBED VERBINDT

Het gebed is de ziel van de oecumene. Voor eenheid en verzoening kunnen we veel dóen. Tegelijkertijd weten we dat de eenheid waarnaar christenen onderweg zijn uiteindelijk niet van ons afhankelijk is. Het gebed helpt ons het evenwicht te bewaren tussen het verlangen dat zich tot God richt en onze inzet die zichtbaar wordt in concrete daden.

Het gebed hiernaast wordt aangedragen door Paul van der Waal. "Oecumene is voor mij de opdracht om samen in gesprek te zijn met de wereld. Oecumene betekent immers 'de gehele bewoonde wereld'. Als christenen maken we deel uit van die wereld. Wanneer we belijden dat we in één God geloven, dan is iedere mens die we ontmoeten naar beeld en gelijkenis van die God geschapen en geroepen mens te zijn." Het gebed is een gebed 'tussen tafel en straat': "Het gaat erom om vanuit woord en sacrament in de wereld te staan. Om als lid van het lichaam van Christus daadwerkelijk in de wereld te staan als vlees geworden woord." Van der Waal: "Dat is gezegend zijn in de oecumene en leven tot zegen van de oecumene."

Paul van der Waal (1960) is predikant van de Protestantse gemeente 's-Hertogenbosch en lid van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Wereldhuis 's-Hertogenbosch voor opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dit is deel 1 uit een serie van vier prentjes die verschijnt bij gelegenheid van Willibrordzondag 2005. Meer informatie over Willibrordzondag vindt u op: www.oecumene.nl.

Heer, maak ons tot mensen
naar het voorbeeld van uw Zoon:
met ogen die niet alleen kijken
maar ook kunnen aanzien,
met oren die niet alleen horen
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven
maar ook tegemoet kunnen komen,
want zo zijn wij gezegend
en elkaar tot een zegen.
Amen.

W.R. van der Zee (1930-1995),
algemeen secretaris Raad van Kerken van 1983 tot 1995.
Uit de bundel: In het huis van de Levende.
Zoetermeer, 1986.

COLOFON

Gebedsprentje ter gelegenheid van Willibrordzondag 2005

Druk: Van Stiphout - Helmond



© Katholieke Vereniging voor Oecumene

Walpoort 10

5211 DK 's-Hertogenbosch

www.oecumene.nl

gironummer Willibrordzondag: 1087628