

«HET EVANGELIE LEZEN SAMEN MET DE VROEGE KERK»



Maria Magdalena kijkt weg van het lege graf, en ziet de verrezen Christus.
Servisch middeleeuws fresco.

De Wereldraad van Kerken heeft onlangs een (Engelstalige) uitgave gepubliceerd onder dezelfde titel als hierboven.¹ Dit boekje is geschreven vanuit de visie dat de auteurs en geloofsgetuigen van de eerste vierenhalve eeuw van het christendom tot het erfgoed van alle christenen behoren. Dit is dezelfde visie als *Bēt Drāshā* vanaf zijn begin een kleine 10 jaar gelden heeft gehanteerd. Tegelijkertijd geeft deze uitgave aan ons Leerhuis een nieuwe, verfrissende impuls. Bij de keuze van de bijbelgedeelten en de kerkvader teksten laat *Bēt Drāshā* zich door deze Wereldraad-publicatie leiden en hebben wij aan deze leergang de zelfde titel gegeven.

PROGRAMMA

I Do 25 september 2014, DE VRUCHTBAARHEID VAN HET WOORD

❖ **Parabel van de Zaaier** (Mt 13)

1. Johannes Chrysostomus, *Commentaar op de Parabel van de Zaaier*.
2. Johannes Cassianus, *Conferentie XIV:10* (Het opnemen van het Woord)

II Do 16 oktober, ONZE VADER

❖ **Onze Vader** (Mt, Lk, Didachê)

1. Cyrillus van Jeruzalem, *Commentaar op Onze Vader*
2. Elisje Vartaped (Armeens kerkvader, c. 410-475): *Commentaar op Onze Vader*

III Do 6 november, DE VERLOREN ZOON

❖ **Verloren Zoon** (Luk 15:11-32)

1. Romanos Melodos, *Hymne op de Verloren Zoon*
2. Ambrosius van Milaan, *Commentaar op Luk 15:11-32*

IV Do 4 december, BETHANIË

❖ **A. Martha en Maria** (Luk 10: 38-42)

1. Origenes, *Commentaar op Luk 10: 38-42*
2. Pseudo-Macarius, *Commentaar op Luk 10: 38-42*

❖ **B. Opwekking van Lazarus** (Joh 11: 1- 12: 11)

3. Romanos Melodos, *Hymne op de Opwekking van Lazarus*

V Do 18 december, DE BRUIDEGOM

❖ **A. Bruiloft van Kana** (Joh 2: 1-11)

1. Ps-Efrem de Syriër, *Commentaar op het Diatessaron, Joh 2: 1-11*.
2. Icoon met de Bruiloft van Kana.

❖ **B. Maria Magdalena op Paasmorgen** (Joh 20: 1-18)

3. Hippolytus van Rome, *Commentaar op Joh 20: 1-18*
4. Origenes, *Commentaar op Johannes, § 78 (Joh 11: 2)*

Locatie

Franciscushuis (van de paters Kapucijnen), Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA 's-Hertogenbosch.

Tijd

19.45-22.15 uur.

Kosten BĒT DRĀSHĀ

€ 60 (incl. reader).

Opgeven en informatie

E: secretariaat@oecumene.nl,

T: 073-7370026

NB Zondag 23 nov 2014: Kerkbezoek

Zondagdienst in de Grieks-orthodoxe parochie H. Nektarios, Hoogstraat 301a, te Eindhoven.

Over precieze tijdstip wordt men t.z.t. geïnformeerd.

Dit bezoek is facultatief (met aparte inschrijving en extra bijdrage in de kosten: € 10).

BĒT DRĀSHĀ-team

1. Ds Paul van der Waal, theoloog, predikant krijgsmacht, actief in *BĒT DRĀSHĀ* namens de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch: inleider.
2. Leo van Leijsen, theoloog met bijzondere aandacht voor oosters christendom, medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene: coördinator *BĒT DRĀSHĀ*, inleider.
3. Aline Verbaas, ouderling Protestantse Kerk Vught: organisatorische medewerking aan *BĒT DRĀSHĀ*.

*BĒT DRĀSHĀ-Oosters christelijk Leerhuis vindt plaats binnen een samenwerking tussen de Protestantse Gemeente van 's-Hertogenbosch en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van PIN (KNR).*

Toelichting bij de werkwijze

Elk seizoen vormt een eigen afgerond geheel en is steeds weer 'vers', met nieuwe thema's. De seizoenen zijn daarom los van elkaar te volgen maar tevens uitermate geschikt voor mensen die al langer aan *BĒT DRĀSHĀ* deelnemen.

*Reading the Gospels with the Early Church*¹, waardoor we ons dit seizoen later inspireren, is een beknopte handleiding bij het samen met de Vroege Kerk lezen van de Bijbel (meer in het bijzonder de Evangelieën): een Schrifttekst tot zich nemen aan de hand van een 'kerkvader'-tekst en daaromheen vragen formuleren die gelegenheid geven tot een geloofsgesprek. Daarenboven ligt in deze leeswijze(r) van de Wereldraad van Kerken een biddende benadering besloten, geïnspireerd door de *lectio divina* ('geestelijke lezing', lezen op een meditatieve manier).

Voor *BĒT DRĀSHĀ* een nieuw aspect!

¹ *Reading the Gospels with the Early Church. A Guide* (Faith and Order Paper 213; Edited by Tamara Grzelidze, World Council of Churches Publications, 2013). Het is het werk van 'Faith and Order' (Geloof en Kerkorde), waarin ook de Rooms-katholieke Kerk die geen Wereldraadlid is, volledig participeert. De werkgroep was gemengd protestants, oosters-orthodox en rooms-katholiek.